

Ontlenen van boeken, dvd's en video's

In Brugge, Gent, Wilrijk en Hofstade (volledige bibliotheek).
Contactgegevens: zie rubriek hieronder.

K-Ontmoetingsplaatsen voor Nederlandstaligen

- Brugge:
Joost De Wulf tel: 0032 (0)50 73 47 95
e-mail: joost.de.wulf@protonmail.com
- Gent:
Vicky Lesage tel: 0032-(0)9 223 70 67
e-mail: vicky.lesage@skynet.be
- Hove, Wilrijk (Antwerpen) en Hofstade:
Lieve Leemans (Hove) gsm: 0032-(0)472 34 83 93
e-mail: lieve.leemans@gmail.com
Jef De Smet (Wilrijk) gsm : 0032-(0)493 68 88 34
e-mail: jefdesmet.be@gmail.com
Dora Smeesters tel: 0032 (0)15 61 19 25
- Beersel:
Luc Vanderwinkel gsm: +32 (0) 477 79 36 01
e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be

K-Ontmoetingsplaats voor Franstaligen

- Beersel:
Luc Vanderwinkel gsm: +32 (0) 477 79 36 01
e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be
- Brussel (Sterrebeek):
Mina Aloupi tel: 0032-(0)2 782 05 88
e-mail: krishnamurti.belgique@gmail.com
of mina.aloupi@gmail.com

Activiteiten en meer info: zie website: <http://www.krishnamurti.be>

Er is enorm veel bewustzijn nodig om het leven te laten stromen zonder keuzes te maken, zonder een of andere gewenste of ongewenste activiteit. Het gaat er niet om dat je probeert de hele tijd bewust te zijn, wat zeer uitputtend is, maar om de noodzaak en de waarheid van bewustzijn in te zien, dan zal je merken dat die noodzakelijkheid zelf werkzaam is zonder dat jij jezelf dwingt bewust te zijn.

Uit ' Brieven aan een jonge vriendin'



J. Krishnamurti

Info Vlaanderen najaar 2019 - voorjaar 2020

Praktische info rond de Nederlandstalige activiteiten in België, najaar 2019, voorjaar 2020.

Activiteiten in de Ontmoetingsplaatsen Gent, Brugge, Hove, Wilrijk, Hofstade en Beersel: blz 3 - 5

Contactgegevens: blz 8

Bijlage: individuele dialogen in Beersel en retraitemogelijkheid in Brockwood in 2019 en 2020.

“Een van onze leraren zegt dat wat u ons vertelt erg onpraktisch is.”

“... Wat is tenslotte praktisch? Denk daar eens over na.

De manier waarop we nu leven, de manier waarop we lesgeven, waarop onze regeringen worden geleid, met hun corruptie en hun aanhoudende oorlogen – noemen jullie dat praktisch? Is ambitie praktisch? Is hebzucht praktisch? Ambitie leidt tot concurrentie en maakt daarmee mensen kapot. Een maatschappij die op hebzucht en inhaligheid berust, draagt altijd het schrikbeeld van oorlog, conflicten en leed in zich. En is dat praktisch? Vanzelfsprekend niet. Dat is wat ik jullie probeer te vertellen in al deze verschillende gesprekken.”



K-Centre, Brockwood Park

Uit het boek:
'Denk daar eens over na' (Think on these Things)

Beste geïnteresseerde in het werk van Krishnamurti,

In dit blaadje vind je nieuws en praktische informatie in verband met de Nederlandstalige Krishnamurti-activiteiten in België, nl. in Gent, Brugge Beersel en Hove (Antwerpen).

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de vrijwilligers van de ontmoetingsplaatsen (zie pagina 8)

Een groot aantal video's en audio-tapes zijn online te bekijken en te beluisteren op volgende site met Engelstalige of anderstalige (waaronder Dutch) ondertiteling:

<http://www.jkrishnamurti.org/krishnamurti-teachings/video.php>

Nederlandstalig ondertitelde videos vind je op Youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1n30s-LKus6Tz_bIELPYnoRUX-ICDRfA

Engelstalige boeken kunnen via de Foundation worden besteld:

<http://www.kfoundation.org.uk/acatalog/Books.html>

Ook op de Belgische en Nederlandse Krishnamurti website vind je alle Nederlandstalige activiteiten terug: <http://www.krishnamurti.nl> of

<http://www.krishnamurti.be>

Nog in Nederland bestaat de 'Vereniging Leerproject' die Nederlandstalige weekends en een jaarlijkse Zomerweek organiseert:

<http://www.krishnamurtileerproject.nl>

Tekst uit de eeuwige kalender uitgegeven bij Synthese
ISBN 9789062710386 / NUR 14

*'Als meditatie los staat van het leven, heeft mediteren geen enkele zin.
Dan is het louter een vlucht voor het leven, een vlucht voor al onze
beproevingen en narigheden, voor ons leed en onze verwarring, en
daarom niet waard je er ook maar één ogenblik mee in te laten.'*

Uit: Een totaal andere manier van leven.



Dit infoblaadje wordt tweemaal per werkingsjaar uitgegeven door vrijwilligers.

Je krijgt het via e-mail toegezonden aan het begin van het nieuwe werkingsjaar in september en een herinneringsversie in december.

Je ontvangt uitsluitend informatie die verband houdt met het gedachtegoed van Krishnamurti. Occasioneel mag je ook andere interessante informatie verwachten over Nederlandstalige K-activiteiten of een herinneringsmail voor de K-activiteiten in Vlaanderen.

Ken je mensen die eveneens belangstelling hebben om deze info te ontvangen? Hun mailadres kan desgewenst opgenomen worden in het elektronisch adressenbestand.

Een mailtje naar een van de vrijwilligers (zie pagina 8) volstaat.



Krishnamurti Brockwood Park School

Weet je, ontdekken wat we graag willen doen, is een van de moeilijkste dingen, niet alleen als we nog bezig zijn volwassen te worden, maar ons hele leven lang. En als je niet zelf ontdekt wat je echt van ganser harte wilt doen, zal het ermee eindigen dat je iets gaat doen wat niet echt van essentieel belang voor je is en een ellendig leven leiden. En doordat je je ellendig voelt, zal je afleiding zoeken in bioscoop, in drank, in het lezen van talloze boeken, enz... Kan een leraar je nu helpen te ontdekken wat het is dat je graag je leven lang zou willen doen, ongeacht wat je ouders en de maatschappij zouden willen dat je deed? Dat is de vraag waar het echt om gaat, niet?

Uit het boek; 'Denk daar eens over na' 'Think on these Things'.

Wie meer wil weten over de middelbare school in Brockwood Park in Engeland kan best een kijkje nemen op de website van de school. Je kan ook een tijdschrift aanvragen dat je dan per post ontvangt. Wie wenst, kan ook op afspraak de school gaan bezoeken.

Donaties

Het werk en de school in Brockwood is nog altijd mogelijk dankzij de noodzakelijke financiële steun van vele mensen over heel de wereld. Via 'supporting Brockwood' op de website van de school is het makkelijk om een kleine of grote donatie te doen. Daar vind je ook meer uitleg over het werk dat er in Brockwood wordt verricht om het gedachtegoed van Krishnamurti levend en toegankelijk te houden.

<http://www.brockwood.org.uk/>

Activiteiten ontmoetingsplaatsen

Je leest een boek van Krishnamurti of hebt een aantal toespraken beluisterd en bekeken op Internet (dvd's of audio). Dat roept vragen op en je wil graag mensen ontmoeten die zich ook vragen stellen over het leven vanuit wat ze lezen, horen of leren van Krishnamurti.

Wat Krishnamurti bedoelde met een dialoog legde hij vaak uit. Zoals hierna bijvoorbeeld:

"Ik voel aan dat het de moeite waard zal zijn, als we erin slagen om, via het uitwisselen van woorden, duidelijk ons eigen denkpatroon te zien. M.a.w. indien we onszelf bloot kunnen geven, niet aan iemand anders maar aan onszelf en inzien wat we werkelijk zijn, wat er zich binnenin ons afspeelt dan is dat de moeite waard. Om waardevol te kunnen zijn, moet een dialoog werken als een spiegel waarin we onszelf heel duidelijk zien, tot in het detail, zonder vervorming, waarbij het beeld in zijn geheel wordt gezien en niet slechts een of ander afzonderlijk fragment."

Fragment uit een toespraak in Londen, 10 juni 1962.

In deze geest zijn de ontmoetingsmomenten anders dan een gewoon gesprek. Iedere deelnemer is medeverantwoordelijk om een kwaliteit van luisteren naar elkaar en naar de vraag mogelijk te maken. Misschien lukt het dan om samen te leren, voorbij analyse en voorbij ons schrander intellect. Misschien ontmoeten we elkaar dan op een andere en wie weet, zelfs nieuwe manier!

K-Ontmoetingsplaats Beersel

Voor iedereen die met serieuze vragen over zichzelf rondloopt, voor wie zich vragen stelt over zijn/haar relatie met Krishnamurti of vragen heeft over het leven en de leer van Krishnamurti, bied ik aan om hierover in dialoog te gaan.

Luc Vanderwinkel

gsm: +32 (0) 477 79 36 01

e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be

K-Ontmoetingsplaats Brugge

Afspreken voor een wandeling, een dialoog rond een bepaalde vraag, het bestuderen van een stukje tekst, een boek, cd, dvd of gestreamd filmpje van Krishnamurti is mogelijk. Steeds bereid tot een nieuw onderzoek en in vraag stellen.

Joost De Wulf

gsm: 0032-(0)50 73 47 95

e-mail: joost.de.wulf@protonmail.com

K-Ontmoetingsplaats Gent



Bibliotheek:

Mogelijkheid tot het ontlenen van boeken (Nederlands en Engels) en dvd's na telefonische afspraak. De ontlenen zijn gratis. Aan nieuwe geïnteresseerden wordt wel een waarborg gevraagd..

Bijeenkomsten:

Deze gaan door elke tweede zondag van de maand van 10u30 tot 13u00, in het Convent 47 van het Groot Begijnhof in 9040 Sint-Amandsberg, gelegen in de Engelbert van Arenbergstraat, op 10 minuten loopafstand van het Gentse Dampoortstation.

Er wordt 4 € per persoon gevraagd als deelname in de verwarming en het onderhoud.

De prijs van warme of koude dranken bedraagt 1 € per consumptie.

Data:

2019: 15 september (!) - 13 oktober - 10 november - 8 december

2020: 12 januari - 9 februari - 8 maart - 12 april - 10 mei - 14 juni

Wij komen bijeen als vrienden en samen hebben we gesprekken in de geest van de Teachings over vragen vanuit het actuele dagelijkse leven. Of we bespreken een gekozen tekst uit een toespraak of boek van Krishnamurti.

Vicky Lesage

tel: 09 223 70 67 - gsm: 0479 210 346

e-mail: vicky.lesage@skynet.be

K-Ontmoetingsplaatsen Hove, Wilrijk, Hofstade



Bibliotheek:

Zowel in Wilrijk als in Hofstade is het mogelijk boeken en dvd's te ontlenen na telefonische afspraak.

Wilrijk: Jef De Smet, Eglantierlaan 86, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

e-mail: jefdesmet.be@gmail.com - gsm 0493 68 88 34

Hofstade: Lieve Leemans, gsm: 0472 34 83 93

of Dora Smeesters, tel: 015 61 19 25

Bijeenkomsten met videovertoning:

Drie zondagen in het najaar 2019 en drie zondagen in het voorjaar 2020.

Data:

Najaar 2019: drie zondagen: – 20 oktober – 17 november – 15 december

Voorjaar 2020: drie zondagen: 19 januari – 16 februari – 15 maart

Verloop van de activiteit:

Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 10u30.

Vanaf 11u00 start de vertoning van de dvd. Deze duurt ongeveer één uur. Daarna is er mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan of dieper in te gaan op de vragen die op dat moment leven naar aanleiding van de inhoud van de video.

Koffie en thee worden voorzien.

Wie wat langer wil blijven, kan een pick-nick meebrengen.

Een vrije bijdrage is welkom.

Einde ten laatste om 17u00.

Inhoud:

'Een totaal andere manier van leven' ('A wholly different way of living')
Krishnamurti in gesprek met professor Anderson - San Diego 1974.

Elke video is Nederlandstalig ondertiteld en kan afzonderlijk bekeken worden, ongeacht de volgorde in de reeks.

De aanwezigen kiezen een thema uit de reeks.

Het is ook mogelijk zelf een thema aan te brengen of samen een tekst te lezen.

Graag, indien mogelijk, minstens 1 dag op voorhand laten weten of je komt.

Je kan dit doen via gsm 0472 34 83 93 (lieve leemans)

of via mail: lieve.leemans@gmail.com

Plaats:

Hove: Sterrenregen 2 appartement 6 – 2540 Hove

Trein: trein Antwerpen/Brussel met stoptrein Antwerpen tot Mechelen (halte in Hove).

Bus: vanaf Berchem station: Nummer 91 (Kontich-Waarloos) of 92 (Berchem-Mortsel-Kontich station) beiden 'halte Sterrenregen'.

K-Ontmoetingsplaats Beersel

Onderwerp :

Voor iedereen die met serieuze vragen over zichzelf rondloopt, voor wie zich vragen stelt over zijn/haar relatie met Krishnamurti of vragen heeft over het leven en de leer van Krishnamurti, bied ik aan om hierover in dialoog te gaan.

Om onszelf daadwerkelijk te begrijpen, is het belangrijk stil te staan bij de aard van de relatie die we onderhouden met het leven, de woorden en de leer van Krishnamurti: hoe heb ik mijn ontmoeting met Krishnamurti ervaren? Ben ik er gelukkig mee? In mijn dagelijks leven? Hoe ontwikkelt deze zich in mijn materiële, sociale, familiale en lichamelijke omgeving? Hoe ervaart mijn omgeving deze? Is zij daar gelukkig mee? Deze en andere vragen kunnen aan bod komen tijdens onze individuele dialogen.

Plaats: Beersel (rand van Brussel)

De individuele dialogen gaan door op afspraak, in de Hongarijestraat, 192 - 1650 - Beersel, gelegen aan de rand van Brussel, dichtbij Ukkel, Linkebeek en St Genesius Rode. Het huis ligt op 100 m van de bushalte 'Parasol' te bereiken via De Lijn - Bus nr 153.

'In de geest van Krishnamurti' - reis en vrije retraite in Brockwood

Voor wie graag in de bruisende stilte van het Krishnamurti Study Center een vrije retraite wil houden, bied ik de mogelijkheid aan om met een groep van 6 personen samen met de auto naar Brockwood Park te reizen.

Ter plaatse ginder is ruimte voor dialogen, video's, boeken, momenten van stilte, wandelingen en... ontmoetingen met jezelf. Hoe we onze dagen indelen, kunnen we gezamenlijk beslissen, afhankelijk van de interacties in de groep.

Ter voorbereiding kan ik je aanraden om al eens te kijken naar het youtube-filmje (duurtijd 2min55):

<https://www.youtube.com/watch?v=sUJESTkZK0Y&feature=youtu.be>

Praktische informatie:

Reis- en verblijfkosten komen globaal op 420€.

Vertrek: maandag om 9u00 vanuit Beersel. We steken de Channel over via de P&O-ferries uit Calais naar Dover en terug.

Terugkeer: vrijdag rond 19u00 in Beersel.

Data voor 2019/2020:
9 t/m 13 september 2019: 5 plaatsen vrij.
1 t/m 5 juni 2020: 5 plaatsen vrij

Info: Luc Vanderwinkel - +32 (0) 477/79.36.01 - e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be

K-Ontmoetingsplaats Beersel

Onderwerp :

Voor iedereen die met serieuze vragen over zichzelf rondloopt, voor wie zich vragen stelt over zijn/haar relatie met Krishnamurti of vragen heeft over het leven en de leer van Krishnamurti, bied ik aan om hierover in dialoog te gaan.

Om onszelf daadwerkelijk te begrijpen, is het belangrijk stil te staan bij de aard van de relatie die we onderhouden met het leven, de woorden en de leer van Krishnamurti: hoe heb ik mijn ontmoeting met Krishnamurti ervaren? Ben ik er gelukkig mee? In mijn dagelijks leven? Hoe ontwikkelt deze zich in mijn materiële, sociale, familiale en lichamelijke omgeving? Hoe ervaart mijn omgeving deze? Is zij daar gelukkig mee? Deze en andere vragen kunnen aan bod komen tijdens onze individuele dialogen.

Plaats: Beersel (rand van Brussel)

De individuele dialogen gaan door op afspraak, in de Hongarijestraat, 192 - 1650 - Beersel, gelegen aan de rand van Brussel, dichtbij Ukkel, Linkebeek en St Genesius Rode. Het huis ligt op 100 m van de bushalte 'Parasol' te bereiken via De Lijn - Bus nr 153.

'In de geest van Krishnamurti' - reis en vrije retraite in Brockwood

Voor wie graag in de bruisende stilte van het Krishnamurti Study Center een vrije retraite wil houden, bied ik de mogelijkheid aan om met een groep van 6 personen samen met de auto naar Brockwood Park te reizen.

Ter plaatse ginder is ruimte voor dialogen, video's, boeken, momenten van stilte, wandelingen en... ontmoetingen met jezelf. Hoe we onze dagen indelen, kunnen we gezamenlijk beslissen, afhankelijk van de interacties in de groep.

Ter voorbereiding kan ik je aanraden om al eens te kijken naar het youtube-filmje (duurtijd 2min55):

<https://www.youtube.com/watch?v=sUJESTkZK0Y&feature=youtu.be>

Praktische informatie:

Reis- en verblijfkosten komen globaal op 420€.

Vertrek: maandag om 9u00 vanuit Beersel. We steken de Channel over via de P&O-ferries uit Calais naar Dover en terug.

Terugkeer: vrijdag rond 19u00 in Beersel.

Data voor 2019/2020:
9 t/m 13 september 2019: 5 plaatsen vrij.
1 t/m 5 juni 2020: 5 plaatsen vrij

Info: Luc Vanderwinkel - +32 (0) 477/79.36.01 - e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be